

Toespraak bij het afscheid van Kees Schutgens

Na 10 jaar lidmaatschap van het Kringbestuur – waarvan negen jaar als voorzitter – treedt vandaag Kees Schutgens terug. Sinds 2001 heb ik als secretaris van de Kring Kees in zijn rol als voorzitter van dichtbij mogen meemaken. Het woord dat me als eerste te binnen schiet om Kees te typeren is: 'een intellectueel'. Volgens Van Dale zijn intellectuelen: 'met name de wetenschappelijke ontwikkelden die merendeels hoofdarbeid verrichten en als de voortbrengers en beheerders van de cultuur worden beschouwd.' In het dagelijks leven verricht Kees die hoofdarbeid bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht. De afgelopen tien jaar stak hij ook de handen uit de mouwen in de Westelijke Mijnstreek om hier een breed publiek te boeien voor geschiedenis in het algemeen en de regionale geschiedenis en het eigen cultuurhistorisch erfgoed in het bijzonder. Kees is in die jaren betrokken geweest bij de organisatie van zo'n honderd activiteiten voor onze Kring. Hij maakte zich er niet met een Jantje van Leiden vanaf. Voorafgaand aan een lezing verdiepte hij zich in het onderwerp en de spreker en zorgde ervoor dat hij altijd een aantal prikkelende vragen voorhanden had voor de rondvraag. Bij het inleiden van lezingen en bij de rondvragen kwam Kees' beschouwende aanleg sterk naar voren. De bezoekers hoorden niet alleen de voorzitter wikken en wegen maar zagen dat ook in zijn mimiek, ja Kees wikt en weegt met zijn gehele lichaam.

Kees we zijn je dankbaar voor je inzet voor onze Kring. Als blijk van onze waardering organiseren we op 30 oktober, in samenwerking met het Stadsarchief Sittard-Geleen, een klein congres waar vrienden van jou zullen spreken over onderwerpen die je na aan het hart liggen.

Zo zal ons Kring lid Guus Janssen spreken over je geliefde Luik; je collega Régis de la Haye over een kerkhistorisch onderwerp en een 'mystery guest' over biografieën. Die dag zullen we je ook nog iets overhandigen wat we nu niet uit de doeken doen. Om je niet met lege handen naar huis te laten gaan, mag ik je vandaag een boek overhandigen dat je volgens wel ingelichte kringen nog niet in je bezit hebt, maar zeker zult waarderen.

Dames en heren een applaus voor Kees.



Peter Schulpen