

Sectie Genealogie

Dames en heren leden
van de Sectie Genealogie

Sittard, maart 2012

Geacht lid,
Het bestuur van de Sectie Genealogie nodigt U uit tot het bijwonen van een
lezing over:



Sectie Genealogie

Horatiuslaan 15
6135 HW Sittard

Tel: 046-4514600

E-mail:
irmalommen@home.nl

Soldaten voor Napoleon

door

Joost Welten

Op **dinsdag 27 maart 2012 om 20.00 uur te Maaseik**
in **Brasserie "De Beurs", Markt 7**

Deze lezing vindt plaats in samenwerking met
Familiékunde Vlaanderen - provincie Limburg vzw (FV-Limburg vzw)
en de Pater Sangers Kring
Toegang niet leden € 2,-

De spreker:

Joost Welten promoveerde in 2007 aan de Universiteit Utrecht op In dienst voor Napoleons Europese droom. De versterking van de plattelandssamenleving in Weert (Leuven 2007: Uitgeverij Davidsfonds). De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen bekroonde dit werk in 2009 met de De la Court-prijs. In de afgelopen jaren heeft Joost Welten veel artikelen geschreven en lezingen gehouden over napoleontische geschiedenis. Er is onlangs een nieuw boek van hem verschenen: "De aangrijpende belevenissen van een soldaat die met Napoleon naar Moskou is getrokken".

Onderwerp:

Vrijheid, gelijkheid en broederschap waren de idealen van de Franse Revolutie. Ze werden niet alleen met enthousiasme gepredikt, maar ook met militair geweld aan de man gebracht. In 1794 en 1795 veroverde Frankrijk zowel de Zuidelijke als de Noordelijke Nederlanden. De Zuidelijke Nederlanden werden ingelijfd, terwijl de Noordelijke Nederlanden onder de naam Bataafse Republiek een zusterrepubliek werden van Frankrijk. De prijs voor de onafhankelijkheid was hoog: de Bataafse Republiek moest een Frans leger op zijn grondgebied dulden, een afkoopsom van honderd miljoen gulden betalen, en Zeeuws-Vlaanderen en de vestingsteden Maastricht en Venlo prijsgeven.

Sectie Genealogie

In Frankrijk en daarmee ook in het geannexeerde Limburg en Zeeuws-Vlaanderen werd in 1798 de dienstplicht ingevoerd. Zodra jongemannen de leeftijd van twintig jaar hadden bereikt, werden zij dienstplichtig. In vreedstijd duurde de dienst vijf jaar, maar in oorlogstijd



was de diensttijd onbeperkt. En het was, met een korte onderbreking in 1802-1803, voortdurend oorlog. De weerstand tegen deze dienstplicht was aanvankelijk groot, maar de autoriteiten perfectioneerden het systeem in loop der jaren steeds verder, waarmee ze het verzet van de bevolking wisten te breken. In Holland voerde de overheid de dienstplicht niet in, ondanks druk van Napoleon. De autoriteiten vreesden dat de maatregel op teveel verzet van de bevolking zou stuiten. Na de Inlijving door Frankrijk van Holland in 1810 veranderde dit. Per 1 januari 1811 werden de Franse wetten van kracht inclusief de wet op de dienstplicht. Deze wet werd in het ingelijfde Holland zelfs met terugwerkende kracht ingevoerd.

Hoe functioneerde dit systeem? En wat maakten de dienstplichtige soldaten mee in het leger van Napoleon? Vooral de veldtocht tegen Rusland heeft een enorme impact gehad. Zo'n vijftienduizend Hollandse en Vlaamse soldaten trokken met Napoleon mee naar Rusland. In de meeste gevallen vonden zij ergens in de besneeuwde Russische steppen hun graf.

Na de desastreus verlopen veldtocht in Rusland riep Napoleon wederom tienduizenden Hollandse en Vlaamse jongens op voor het leger. Over deze naamloze soldaten van Napoleon gaat de lezing van Joost Welten. Op basis van archiefonderzoek geeft hij deze jongens een gezicht. Hij reconstrueert hun levens, hun bestaan als soldaat, hun dromen, hun liefdes, hun overlijden in den vreemde of hun terugkeer naar het ouderlijk huis. Hij geeft een inkijk in een samenleving die ver van ons af lijkt te staan, maar die verrassend nabij is.

We hopen u te verwelkomen op 27 maart in Maaseik.
Namens het bestuur van de Sectie Genealogie
Secretaris
Irma Lommen - Salden