



CONVOCAAT

LGOG Kring Maastricht

Dhr. dr. E.W.G. Lemmens

Secretaris

T. 06-47.00.54.66

E. elemmens@wish.nl

Activiteit: *Lezing*
Peter de Grote in Maastricht.
Het einde van de Russisch-Nederlandse vriendschap
door Emmanuel Waegemans

Wanneer: *maandag 6 november 2017, 20.00 tot 22.00 uur*

Locatie: *StayOkay, Maasboulevard 101 te Maastricht*

Geachte leden,

Van harte nodigt het kringbestuur u uit voor een lezing door de heer prof. dr. Emmanuel Waegemans op **maandag 6 november** a.s. in Stayokay, Maasboulevard 101 te Maastricht. Aanvang: **20.00 uur**.

Ook niet-leden zijn van harte welkom; aan hen wordt een bijdrage van 3 euro gevraagd.

De lezing draagt de titel: *Peter de Grote in Maastricht.*
Het einde van de Russisch-Nederlandse vriendschap.

Toelichting op de lezing:

In 1716 zat de Russische tsaar in zak en as. Hij had de Zweden verslagen (Poltava 1709), maar Karel XII wilde maar geen vredesakkoord sluiten. Daarom kwam Peter – nu voor de tweede keer – naar Nederland, in de hoop dat zijn Hollandse vrienden zouden willen bemiddelen. Dat wilden ze niet – ze waren bevriend met Zweden! Daarom besloot Peter bij Frankrijk te gaan aankloppen: daar werd hij wel met alle egards ontvangen en geholpen – er kwam een Pruisisch-Frans-Russische coalitie tot stand. Uiteindelijk leidde dit tot de Vrede van Nystad van 1721. Peter kon nu eindelijk beginnen aan de binnenlandse hervormingen. Ook voor Zweden was de oorlog met Rusland een zware aderlating geweest.

De tweede reis van Peter verschilde fundamenteel van de eerste, het zgn. Grote Gezantschap van 1697-98. Hij werd nu niet meer met scheve ogen bekeken als de ongelikte beer van Moskovië, maar als de overwinnaar van de Zweden, de grote veldheer, de man van de nieuwe hoofdstad Sint-Petersburg. Maar in die twintig jaar was er ook veel gebeurd dat de relaties tussen de Republiek en Rusland zou verzuren: in de haven van Petersburg werden Hollandse schepen onrechtmatig zwaar belast (corruptie van de gouverneur van de hoofdstad), de Hollanders vonden dat ze Rusland veel gegeven hadden, maar weinig terugkregen (bv. gunstige handelsvoorwaarden), de Republiek stuurde slechts een gezant naar Petersburg, terwijl Peter een volwaardige ambassadeur stuurde en nog veel meer.



De liefde was voorbij. Holland had Rusland sterk gemaakt: wapenleveringen door Christoffel Brants, honderden vaklui die aan de nieuwe hoofdstad gingen werken, het Nederlands was de lingua franca van het jonge Rusland, maar nu kwam aan dit alles een einde. De Hollandse periode in de geschiedenis van Rusland was voorbij, de volgende was Duits, daarop volgde de Franse. Maar de ooit goede betrekkingen tussen de machtige Republiek en het jonge “Petersburgse” Rusland leven nog altijd voort in het geheugen van Russen en Nederlanders.

Over de spreker:

Emmanuel Waegemans is emeritus hoogleraar Slavistiek aan de KU Leuven, waar hij Russische literatuur en cultuur doceerde. Hij is auteur van het standaardwerk *Geschiedenis van de literatuur in Rusland 1700-2000* en van talrijke studies over de Russisch-Nederlandse betrekkingen. Emmanuel Waegemans heeft een zwak voor de 18^e eeuw en schreef een monografie over Catherina de Grote als literator (*De filosoof op de troon*) en over de tweede reis van Peter de Grote naar Nederland (*De Tsaar van Groot Rusland in de Republiek*) en België.



Buste van Peter de Grote op kasteel Neercanne



Sponsor Historische Kring Maastricht LGOG