



CONVOCAAT

LGOG Kring Parkstad Limburg

Mw. Ing. E.T.A. Peerboom-v.d. Meer
Secretaris
T. 045-541.49.76
E. lgog.parkstad@gmail.com

Voordracht: *Lidjer die vier vruier heem zónge door Paul Weelen*
in navolging van het project D'r Ploem is doeëd uit 2009

Wanneer: *Maandag 20 november 2017; aanvang: 19.30 uur*

Locatie: *Bernardinuscollege aan de Akerstraat 95 te Heerlen*

Kosten: *Entree €2,50 voor leden en €7,50 voor niet-leden*

Aan de leden van de kring Parkstad Limburg en overige belangstellenden

Graag nodigen wij U uit voor een avondvullende activiteit over een muziekcultuur uit onze eigen contreien waarvan we het bestaan en de diepgang niet (meer) wisten. Paul Weelen heeft jarenlang onderzoek naar deze volksliedjes gedaan en zal ook een aantal, gezamenlijk met overige muzikanten, ten gehore brengen.

Paul liet ons onderstaande toelichting over de avond toekomen.

Lidjer die vier vruier heem zónge

Bij 't project *D'r Ploem is doeëd* uit 2009 kwamen zoveel liedjes in halve vorm of zelfs rudimentaire vorm naar boven, dat een diepgravender onderzoek nodig was. Regels van strofen en coupletten werden complete teksten, halve melodieën werden liedjes. Grote hulp was mijn directe familie en uiteraard de archieven van vrienden en kennissen. Zo kwam een vrijwel vergeten muziekcultuur boven water, waarvan het bestaan eigenlijk niet meer werd vermoed.

Sommige liedjes lijken 200 jaar oud, andere zijn van zo'n 50 jaar geleden. De meeste hebben als gemene deler dat ze bij bijeenkomsten van de families Weelen, Reulings, Nacken, Pouwels en Huppertz veelvuldig en graag werden gezongen.

Zo organiseerde ik als veldonderzoek bezoeken bij mijn tante, waar met hulp van mijn bijna 90 jaar oude ouders, een oom en zijn vriend met veel hoofdbreken en geneurie de meeste liedjes weer helemaal tot leven kwamen.



Het resultaat is het project *Lidjer die vier vruier heem zónge* dat met groot succes tijdens *Kirchroa jeet plat* ten gehore werd gebracht. Samen met Wiel Hamers (vleugel/harmonica), Patrick de Groot (gitaren) en de zangeressen en achterlichtjes Vivianne en Mariechelle Pouwels klinken deze originele volksliedjes uit onze eigen streek.



Wiel Hamers



Patrick
de Groot



Paul Weelen



Vivianne Pouwels
Mariechelle Pouwels



Paul Weelen

Paul Weelen (1959) is een Nederlands schrijver, die in het Limburgs schrijft, en met name in het Kerkraads dialect.

Weelen is samen met Oliveira eigenaar van Uitgeverij TIC, een uitgeverij die zich specialiseert in boeken met een Limburgse link: romans, verhalen, gedichtenbundels, maar ook kookboeken, wandelboeken, geschiedenisboeken en sportboeken. Hij is tevens voorzitter van de stichting LiLiLi die zich inzet voor Limburgstalige literatuur en één keer per jaar de LiLiLi-daag organiseert die literatuur, muziek, theater, film en kunst presenteert.

Meer informatie over Paul Weelen zie: www.paulweelen.nl

Aanmelding

Van te voren aanmelden is in alle gevallen gewenst per email bij het secretariaat:

lgog.parkstad@gmail.com of telefonisch 045-532 50 94

Aan deze avond zijn kosten verbonden:

leden van het Koninklijke LGOG € 2,50 en niet-leden: € 7,50.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van LGOG kring Parkstad Limburg,

Ellie Peerboom – Van der Meer

Martin van der Weerden



LGOG Parkstad Limburg

