



CONVOCAAT

LGOG Kring Ter Horst
Dhr. P.J.T. Vissers
Secretaris
T. 077-398.41.40
E. secretariaat@lgogterhorst.nl

Activiteit: *Lezing over voetbalidool Beb Bakhuis*
Wanneer: *Op woensdag 24 januari 2018 van 20.00u. tot 22.00u.*
Locatie: *"De Leste Geulde", Noordsingel 75, Horst*

Aan de leden van LGOG kring Ter Horst

Dames en heren,

Namens het bestuur van LGOG kring Ter Horst nodigen wij u voor onze eerstkomende lezing van dit seizoen op woensdag 24 januari 2018. De heer Gerrit van der Vorst zal een lezing houden over een van de eerste stervoetballers van Nederland, Beb Bakhuis.

Gerrit van der Vorst (Venlo 1946) heeft zich, na zijn loopbaan als ICT-manager bij Nederlandse universiteiten, toegelegd op onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog in zijn geboortestreek. Artikelen van hem werden in het Venlose jaarboek *De Buun* gepubliceerd. Ook diverse kranten besteedden aandacht aan zijn artikelen.

Al eerder heeft Gerrit van der Vorst een lezing gehouden (over de Joodse onderduikers tijdens onze wintercursus drie jaar geleden) en ook heeft hij in het vorige seizoen een lezing gehouden over de onderduiker Sally Walvis. Deze keer gaat de lezing over een van de beroemdste voetballers die ooit op onze Noord-Limburgse velden rond liep.

Nadat het geheime KNVB-rapport over de Bakhuis-affaire in 2014 opeens opdook op Marktplaats, werd de (kwelijke) rol van het KNVB-bestuur duidelijk. Naar aanleiding van dat dossier heeft Gerrit van der Vorst zich gezet aan een beschrijving van het leven van Beb Bakhuis. In zijn presentatie belicht hij het bijzondere en tragische leven van het voormalige volksidool, waarin hypocrisie, sportverdwaazing en onrecht een dominante rol speelden. Ook interessant voor niet-voetballiefhebbers.

Het tragische leven van volksidool Beb Bakhuis:

Als volksidool moet je stevig in je schoenen staan. De druk van de publieke belangstelling, drank, drugs en/of seks werd menigeen noodlottig. Beb Bakhuis (1909-1982) was in de crisisjaren onbetwist een volksidool. Ook hij maakte uiteindelijk een diepe val, in 1937. Voetballen had zich in de achterliggende 20-25 jaar ontwikkeld van sport voor de betere klassen naar volkssport. En in de beroerde crisisjaren brachten de internationale successen van een fabelachtig Nederlands elftal broodnodige afleiding. Als spelverdeler en schutter werd midvoor Beb Bakhuis een sleutelfiguur, hij stond op Europese hoogte. De midvoor van het Nederlands elftal werd één van de populairste Nederlanders, niet alleen voor verstokte voetbalsupporters. Zelfs huisvrouwen, politici en autoriteiten warmden zich aan de glorie van de Indo-Europeaan Bakhuis.

Het waren echter ook de jaren van een hypocriet en ronduit asociaal 'schijnamateurisme'. De KNVB en haar bobo's maakten goede sier met de recette-inkomsten, maar de spelers mochten geen cent overhouden aan hun voetbalprestaties. 'Dus' werd er veel onder de tafel doorgeschoven. Zeker in Limburg. Neutrale clubs als VVV moesten zich daar wel iets extra doen om aan goede spelers te komen, want 'meneer pastoor' won met succes zieltjes voor RK-voetbal. Als gevolg van het 'schijnamateurisme' ging Beb Bakhuis ten onder... aan dat wat hem zo groot had gemaakt: de voetbalsport. De verdachte overgang van het fenomeen naar de marginale tweedeklasser VVV in Venlo luidde een levenslange verbanning van de Nederlandse voetbalvelden in. Een herl zware en onrechtvaardige straf voor een man waaraan de KNVB zo veel dankte.

Bij zijn eerste (her)optreden in het Nederlands elftal, begin 1934, werd de uit Nederlands-Indië teruggekeerde Beb Bakhuis uitgejouwd. Daarna was hij drie jaar lang in alle toonaarden bejubeld. Tenslotte werd hij door een groot deel van de pers en het publiek verketterd. Hoe kon dat nou toch gebeuren?



Kopbal van Beb Bakhuis op 11 maart 1934 (Nederland-België: 9-3)

Gaarne nodigen wij u uit om deze lezing bij te wonen, op woensdag 24 januari 2018 in zaal "De Leste Geulde" aan de Noordsingel 75 te Horst. Het aanvangstijdstip is 20.00 uur. De toegang voor leden van het LGOG is gratis, overige belangstellenden betalen drie euro.

Wij hopen u wederom te mogen begroeten,
met vriendelijke groet, namens het bestuur van het LGOG Kring Ter Horst,

Drs. M.P.G.M. van den Munckhof
Voorzitter LGOG

Dhr. P.J. Vissers
Secretaris

Om alvast te noteren:

Dinsdagen 30 januari, 6, 20 en 27 februari 2018: Wintercursus. Inleiding over "Latijnse teksten" voor (onder andere) genealogen door drs. Guus Janssen (Sittard)

Woensdag 7 maart 2018: Jaarvergadering plus lezing van de heer Dienco Bolhuis over "Karakteristieke panden" in de gemeente Horst aan de Maas.

