



CONVOCAAT

LGOG Kring Venray

Dhr. G. Nelissen

Secretaris

T. 0478-58.73.61

E. geertnelissen@home.nl

Activiteit: *Kruisen en kapellen, vertrouwde monumentjes van devotie.*

Wanneer: *Op maandag 11 december 2017 van 19.30u. tot circa 21.30u.*

Locatie: Pand ODEON, Hoenderstraat 10-12, 5801 CK Venray

Venray, 5 december 2017

Dames en Heren,

Het bestuur van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. nodigt u hierbij van harte uit voor de lezing op **maandag 11 december 2017** in de zaal van ODEON, Hoenderstraat 10-12 te Venray. **Aanvang: 19.30 uur.** Deze lezing wordt verzorgd door de heer **Koos Swinkels**. Zijn presentatie heeft als titel:

“Kruisen en kapellen, vertrouwde monumentjes van devotie”

“Gedenk o mens, hetgeen gij hier ziet
Is Christus’ beeld maar Christus niet
Daarom aanbid geen hout noch steen
Maar uwen Heer en God alleen”

Deze spreuk is in varianten te lezen bij vier wegkruisen in Venray. Zij roept de voorbijganger op de toewijding tot God te kiezen in plaats van het materiële na te jagen. Het volksgeloof heeft echter altijd de behoefte gevoeld het geloof ook in hout en steen uit te drukken. Onder andere de veldkruisen en wegkapellen zijn ervan de uitingen en onderwerp van de lezing.

Veldkruisen en wegkapellen horen bij Limburg. In het ene gebied zijn er meer dan in andere, soms zie je vooral gietijzeren kruisen en dan weer prachtige kapelletjes. Dat is in Venray niet anders.

Koos Swinkels neemt ons mee in de wereld van het klein religieus erfgoed. 36 jaar geleden startte de Stichting Kruisen en Kapellen in de gemeente Venray, waarvan hij als oprichter sindsdien voorzitter is. In de loop van die tijd heeft de stichting veel kennis opgedaan over de achtergronden en over het herstel van de kruisen en kapelletjes langs de weg. Van de in totaal ruim 70 monumentjes zijn de achtergronden bekend, en van een groot aantal ervan is veel te vertellen.

Na een algemene inleiding, waarbij een korte blik wordt gericht op Limburg, gaat de aandacht naar Venray en de kerkdorpen. Wist u, dat er 15 vroegste vermeldingen of heiligenbeelden zijn uit de periode vóór 1600, en dat het Rijke Roomse Leven zorgde voor ruim 40 nieuwe objecten, waarbij het bij het merendeel kruisen betreft? Ze komen niet allemaal uitvoerig aan de orde, want daarvoor zijn het er eenvoudigweg te veel.



Er wordt uitgelegd, wat een hagelkruis is, en waarom op bepaalde plekken een kruis is opgericht. Was het pure devotie, of was dankbaarheid de grondslag? Spookte het op die plek? Wat hoorde de voorbijganger zich te herinneren?

In Noord-Limburg kom je opvallend veel kapelletjes tegen, die toegewijd zijn aan de oude boerenpatronen Antoniusabt en Sint-Anna. Daarmee onderscheidt de streek zich van de rest van Limburg. Deze heiligen en de devotie tot hen komen aan de orde, maar natuurlijk ook patrones van Venray Sint-Oda en andere heiligen uit de “hellingenhuuskes”.

Zoals gebruikelijk is de avond ook voor belangstellende niet-leden toegankelijk, hun zal gevraagd worden een bijdrage van 3 euro in de collecte-pot te doen.



De St. Antonius muurkapel aan de Hiept in Venray. Gebouwd in 19^e eeuw.

Data komende lezingen in voorjaar 2018

Maandag 22-01-2018 Marcel Hoogenhuis. Vliegveld Venlo in WO II.

Maandag 26-02-2018 Hans van den Broek. Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen.
Deze lezing is in samenwerking met de Sectie Genealogie.

Maandag 19-03-2018 Jaarvergadering voorafgaand aan de lezing.
Ragdy van der Hoek. De Nederlands-Duitse grens vanaf 1815
en de invloed hiervan op de inwoners.

Maandag 16-04-2018 Laatste lezing van dit seizoen over dorp in de regio.